



Sunshine Corner is een project van St. OWZ
Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07
info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief april 2015, nr. 85

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Hier volgen de verhalen van twee jongelui die mee zijn geweest met de groepsreis in februari.

Sharon Heiligenberg:

Eenmaal aangekomen na een lange vliegreis en je door de deuren van het vliegveld naar buiten gaat, komt de warmte je tegemoet. Een heerlijke warme deken. We hoeven niet lang te wachten of de bus van Sunshine Corner staat al voor ons neus om ons op te pikken. Zo rijdend naar onze bestemming kijk je door de ramen naar buiten en merk je al dat je in een totaal andere wereld bent belandt. Huizen gebouwd van hout en golfplaatjes. Een huis dat je in Nederland niet tegen zou komen.



Armoede

In het begin vond ik de armoede niet heel choquerend omdat je het kent van foto's. Maar als je er dan langer bent en je bent al her en der in de stad geweest, ontdekte ik dat die krakkemikkige huisjes echt overal in de stad staan en dat die armoede bijna de hele stad in z'n beslag neemt. Het ergste van armoede vind ik de wanhoop en de gevolgen die het met zich meebrengt. Waardoor moeders hun dochters in de prostitutie laten werken en kinderen op straat komen te zwerven. Een kind heeft niet gevraagd om dat leven, het is hun aangedaan. De kinderen die bij Sunshine Corner wonen hebben allemaal hun eigen verhaal. Een meisje vertelde me haar verhaal en ik kan wel janken. Als je dan beetje bij beetje meer verhalen hoort, hoe sommige kinderen er terecht zijn gekomen, huilt mijn hart en zou ik ze stuk voor stuk wel willen adopteren als dat kon. Ik dank God voor dit geweldige project van Sunshine Corner. Dat die kinderen die aan de kant zijn gezet

en/of geen zorg meer krijgen een thuis mogen hebben hier. Dat ze liefde krijgen en dat er voor ze gezorgd wordt.

Mooie tijd

Ik heb een onwijs mooie tijd gehad. Toen we aankwamen werden we hartelijk verwelkomd met bloemenkettingen en gezang en iedereen die je een hand komt geven. Je voelt je meteen welkom en gewenst. Je komt daar met het idee om te geven,



maar na een aantal dagen voelde ik me toch een beetje nutteloos. Ik had het gevoel dat ik niks voor ze kon betekenen, maar dat je dan later beseft hoe blij ze zijn dat jij als Nederlander er gewoon bent. Dat ze op school je hand willen vast houden om aan de andere kinderen te laten zien dat ze erbij horen. Dat ze naast je willen zitten. Dat ze bij je vertrek huilen en vragen of je weer een keer terug wilt komen. Je komt daar om te geven, maar ze geven je zo veel terug. Ik ben blij dat ik daar deel van heb uit mogen maken. En wil zeker een keer terug.

Een reis met veel tegenstellingen

Van zaterdag 14 februari 2015 tot en met dinsdag 3 maart 2015 had ik de eer om mee te mogen met een reis van negen personen naar Sunshine Valley. Waarom heb ik besloten om mee te gaan? Mijn ouders zijn ongeveer 26 jaar geleden op de Filippijnen geweest en zijn daar bij het oude gebouw van Sunshine Corner geweest. Ook sponsort onze gemeente al jaren kinderen van Sunshine Valley. Na alle dia's en verhalen van mijn ouders leek het mij geweldig om het zelf te zien!



Tegenstellingen

Deze reis was voor mij een reis van tegenstellingen. Een aantal wil ik er met jullie delen.

Jong-oud, de samenstelling van de groep, de jongste was 23 en de oudste 79.
Koud-warm, toen we vertrokken vanuit Nederland was het zo'n 5-6 graden Celsius en op de Filippijnen rond de 30 graden Celsius.
Winterjas-T-shirt, Naar Schiphol toe nog een winter-

jas aan en daar helemaal geen jas of een vest nodig. Rijk-arm, Nederland waar mensen hun huisdieren beter eten geven dan de armste mensen op de Filippijnen.

Arm-rijk, maar ook op de Filippijnen zelf. Een prachtig groot huis of regeringsgebouw met op nog geen kilometer afstand een sloppenwijk met huisjes gebouwd uit golfplaten op een vuilnisbelt. Egoïsme-sociaal, in Nederland worden de mensen steeds egoïstischer en individualistische, op de Filippijnen zijn de mensen veel sociaal. Ook hoe de kinderen met elkaar omgaan is véél sociaal dan hier bij ons in Nederland.

Een aantal hoogtepunten tijdens onze reis:

- Filippijnse avond, een welkom waarin de kinderen de aanbidding leidden en ingestudeerde dansjes lieten zien.
- Uitje met heel SV naar het zwembad. Met een groep van ruim 80 mensen naar het zwembad gegaan. Heerlijke dag in de zon en het water.
- Hollandse avond, avond georganiseerd door de bezoekers uit Nederland. Met als thema: de ark



van Noach. O.a. een poppenspel, een quiz en foto's van dieren. Een hele gezellige avond als afsluiting van onze tijd daar.

Geweldig om zelf te zien en te ervaren wat God op de Filippijnen heeft gestart en waar Hij nog steeds bij betrokken is. Ik wil jullie als sponsors bedanken voor jullie bijdrage om dit geweldige project in stand te blijven houden. Blijf hen steunen, zowel financieel als in gebed.

Mocht ik in de toekomst genoeg tijd en geld hebben, dan zou ik graag terug gaan naar Sunshine Valley om daar mijn vrienden aan de andere kant van de wereld weer te zien.



Vriendelijke groeten en Gods zegen,
Daan-Peter de Weerd