



Sunshine Corner is een project van St. OWZ
Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07
info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief juli 2015, nr. 86

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Het is alweer 3 maanden geleden dat u iets van ons hoorde. We zijn in februari/maart nog in S.C. geweest en hebben een hele fijne tijd gehad. De groep was deze keer 9 personen groot en we zijn nu met de volgende reis bezig voor a.s. oktober.

Vakantie

De zomervakantie in de Filippijnen is in de maanden april en mei. Een tiental oudere kinderen zijn naar een Evangelisatie kamp geweest en vonden



het geweldig. Ze leren daar hoe ze andere mensen over de Here Jezus kunnen vertellen. De meeste mensen van de plaatselijke bevolking zijn verrast als de kinderen bij ze komen en ze over de Bijbel vertellen. Ze hebben soms hele goede contacten. De jongere kinderen gaan elk jaar een week naar een kamp bij een waterval. Dit kamp wordt georganiseerd door de overheid voor kindertehuizen. Ze zijn altijd laaiend enthousiast want ze zien honderden andere kinderen die daar ook elk jaar zijn. Zo is er gelukkig voor elk kind iets fijns! De huisouders hebben dan een rustige tijd en kunnen zelf ook op vakantie want dat is verplicht door de overheid. Ze hebben dan ook een heel zware taak want als er 1 van de 12 kinderen klaar is en da maatschappij in gaat komt er gelijk een nieuw kind binnen. Ze hebben ook allemaal een "rugzakje" d.w.z. ieder kind dat daar binnenkomt heeft al veel meegemaakt. Verstoten, mishandeld, verwaarloosd, misbruikt etc.

Gelukkig vinden ze in S.C. een liefdevol tehuis en leren ze ook de liefde van de Here Jezus kennen. We zijn dankbaar dat veel kinderen goed terecht komen en daar helpt u ook aan mee! Heel hartelijk bedankt!

Huis aan huis collecte

Ook dit jaar kregen we weer toestemming om de laatste week van augustus in Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk weer een huis-aan-huis collecte te houden. Dik en ik hebben daar 25 jaar gewoond. Dit is altijd een hele organisatie want er zijn 75 wijken



en niet iedereen kan elk jaar weer lopen. Gelukkig komt het ieder jaar weer voor elkaar en halen we een mooie score binnen. We zijn erg dankbaar voor alle trouwe collectanten!

Twee mensen van onze februari groep hebben een verslag geschreven om u te vertellen hoe ze het gehad hebben. Hier volgt hun verhaal.

Dik en Paula van der Sluijs

Lieve mensen,

We steunen al lange tijd het kindertehuis Sunshine Corner in de Filippijnen. De eerste keer dat we er waren is ongeveer 4 jaar geleden. Het was toen een bijzondere ontmoeting, met de kinderen en de huisouders. We hebben er veel bewondering voor hoe ze het doen. Dat is wel even anders dan hoe het in Nederland gaat. Ze verdienen onze steun en gebed.

Rolstoel

De eerste keer dat wij er waren moest de rolstoel nog mee. Een hele gebeurtenis. De jaren erna ben ik (Truus) heel erg ziek geworden. Ook in Sunshine Corner is er voor mij gebeden. Een van de huisouders vertelde dat ze steeds aan tafel bij het eten voor mij en Albert gebeden hebben. Het was dan ook een feest toen we kwamen en nu zonder rolstoel. Iedereen was heel hulpvaardig om me te helpen waar nodig.



Evangelisatie

Een hele belevenis was het evangeliseren in Carcar. Iedere week gaat SC er naartoe en gaan ze er zingen en over Gods Woord vertellen met natuurlijk iets lekkers erbij. Onze groep kon er dus nu getuigen. We konden vertellen dat je altijd op de Heer kunt vertrouwen ook in moeilijke tijden. Dus ook als je ziek bent, zoals ik was. Zoals in Ps. 121 staat dat je je kunt richten naar God, die onze Vader wil zijn en voor ons zorgt. Onze Vader heeft mij een belofte gegeven dat Hij mij zou genezen en dat heeft Hij gedaan. Na afloop hebben wij voorbede gedaan. Dan ben je je extra bewust dat je alleen van onze Vader afhankelijk bent en van niemand anders. Want de nood is groot. Maar onze Vader is groter. Ik had long en hartklachten, maar de Heer heeft een wonder gedaan en mij genezen. Heerlijk dat we er ook in de Filippijnen hebben kunnen vertellen.

Nieuwe huisjes

We hebben ook de feestelijke opening van de huisjes meegemaakt, die er gebouwd zijn na de orkaan, die daar zoveel schade aanrichtte. De mensen hadden dansjes ingestudeerd en zich extra mooi gemaakt. Er was natuurlijk een maaltijd voor iedereen. Feest betekent daar altijd eten. De eerste plek die we zagen, daar waren de huisjes in het bos gebouwd. Iedereen was heel hulpvaardig om



ons rond te leiden. Karst, een andere man uit de groep, en ik konden uitrusten en wachten op een bankje dat voor ons gehaald werd. Leuk dat mensen zo oplettend en liefdevol zijn. En dan het eten, de verrassing, zo werd ons verteld. Als ze tegen je zeggen dat er een verrassing is, is het altijd eten. Terwijl je weet dat ze niet veel hebben, staan ze je ook nog koelte toe te waaien en de vliegen weg te slaan. Een hele ervaring, die je niet meer vergeet.

Sponsoring

We hadden ook nog in ons hart om iemand te sponsoren, die een opleiding nodig heeft. Wonderlijk hoe de Heer ons met iemand in contact bracht. Het enige wat jammer is, dat het zo ver weg is en je er niet zomaar even naartoe kan. Maar ze blijven in ons hart en in onze gebeden. Voor nu, kunnen we ze op de film zien en er over vertellen.

Albert en Truus Kuit



Vriendelijke groeten en Gods zegen.