



Sunshine Corner is een project van St. OWZ  
Dik en Paula van der Sluijs  
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland  
(033) 298 52 07  
info@sunshinecorner.nl  
www.sunshinecorner.nl  
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A  
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

## Nieuwsbrief november 2015, nr. 87

### Beste "Sunshine Corner" vrienden,

We zijn net weer terug van een bezoek aan Sunshine Corner en omdat we maar met 3 vrouwen waren hebben we 's avonds in de gezinnen meegegeten. Dit was enorm leuk en we hebben veel gelachen! Een grappig voorbeeld van verschillende culturen! : De eerste avond dat we in het jongenshuis "Jerusalem" mee aten leek het dat de jongens helemaal niet zoveel aten. Toen we terug naar onze huiskamer liepen merkte ik dat ik mijn waterflesje was vergeten. Gelijk draaide ik om en liep naar binnen en tot grote hilariteit van hen bleek dat ze enorm zaten te schransen want toen wij erbij waren durfde ze niet genoeg te eten! De volgende dag was er een meisje jarig in het meisjeshuis "Bethany", toen we begonnen te eten vroeg ik hen of ze verlegen waren, maar ze antwoordde "nee hoor" we hadden grote pret toen ik van het jongenshuis vertelde. Nou, ze aten behoorlijk en toen werd de taart aangesneden. We vroegen om een klein stukje en iedereen kreeg taart. Heerlijk! Even later liepen we terug naar de huiskamer en lag mijn sleutel nog bij de meisjes, mijn vriendin Marjolein, liep even terug en kwam lachend bij ons. Het bleek dat ze, toen we weg waren, allemaal een groot stuk taart hadden gekregen. Wat kan een mens dan plezier hebben!

*Een andere jonge vrouw die bij ons was, heeft een stukje geschreven over haar ervaring.*

### Gerrie Kelly

Afgelopen maand ben ik mee geweest naar S.C. Wat een zegen! Thuis maakte ik me een voorstelling van hoe het zou zijn, maar het was veel mooier en beter dan dat! S.C. is echt een plekje waar je de Here God heel dichtbij voelt. Er is zoveel liefde en er is zo'n vredige sfeer. Ik vond het geweldig om met de kinderen te spelen, en met ze te kletsen. Het zijn hele bijzondere kinderen, met mooie talenten die ze ook inzetten voor de Heer, bijvoorbeeld muziek maken in de kerk, dans en vrijmoedig praten over

de Here God. S.C. is echt een plek waar kinderen geliefd worden en leren dat de Here Jezus heel veel van hen houdt. Die liefde kun je in hun ogen zien en dat geven ze ook door. Dat heb ik daar ervaren!

*We hebben ook een aantal kinderen geïnterviewd die uit Sunshine Corner weg zijn,*

### Fé

Fé heeft een verstandelijke handicap en is zo'n 15 jaar in S.C. geweest. Ze is nu 24 en woont sinds een aantal maanden bij een tante waar ze de huishouding doet, en soms meegaat met haar tante om die



te helpen in haar baan. We zijn haar gaan opzoeken om te zien hoe het gaat. Ze genoot van de aandacht en de kleine cadeautjes. De hut zag er keurig uit en ze vertelde dat ze erg gelukkig was! Kinderen zoeken toch altijd familie op waar ze kunnen wonen en dat is ook de beste plaats! Lenie, die ook Maatschappelijk Werkster is houdt het goed in de gaten.

### Narselito

*Hij is 20 jaar en al jaren werkt hij als zendeling bij de bergstammen op het eiland Palawan, Hij was 16 toen hij een opleiding wilde volgen bij Teen Mission International (TMI) op een ander eiland. De oudste kinderen uit S.C. gaan n.l. elk jaar 4 vakantieweken naar dit kamp. Ik vroeg hem wat hem ertoe gebracht had om speciaal naar het eiland Palawan toe te gaan Hij vertelde dat hij "een Stem" had gehoord die*



*hem de weg wees. Narselito vertelde dat deze stammen erg arm zijn en alleen een lendendoek dragen. Ze hebben nog nooit over God gehoord en als hij een dorp bezoekt moet hij altijd eerst langs de stamoude. Dat is een hele ceremonie. Hij heeft het, vooral in het begin, erg moeilijk gehad want als je bij deze mensen wilt horen, moet je ook met hun eten. Hij moest mee het oerwoud in om dieren te schieten, o.a. schildpad, aap, stekelvarken, kikkers en ratten en moest ze ook slachten en klaarmaken. Daarna kon hij zijn boodschap over de Here Jezus kwijt en zijn er nu heel veel mensen tot geloof gekomen. Om in de afgelegen gebieden te komen moet hij soms 15 rivieren oversteken. Het is soms erg gevaarlijk. Gelukkig heeft hij nu 3 helpers en gaan ze met elkaar op pad. In de ochtenden geeft hij les aan de dorpsbewoners, daardoor heeft hij privileges zoals het vertellen uit Gods Woord. De mensen zijn ook gek op verhalen en luisteren geboeid. Als ik deze jonge knul zie heb ik diepe bewondering voor hem!*

### Karlene

Zij is de zus van Narselito en zit op de Bijbelschool. Ze gaat over 2 jaar met haar broer mee naar Palawan terug om hem te gaan helpen. Ze is net zo gemotiveerd en ziet er naar uit. Ze vertelde dat toen ze net op de Bijbelschool zat, ongehoorzaam was. Een van de regels van de school is dat je geen relaties mag aangaan. Ze deed het wel en kreeg straf. Ze werd na de lessen die ze volgde gelijk in haar slaapkamer opgesloten en mocht



niet naar buiten. Dit duurde een maand en in die tijd heeft ze leren bidden en heeft ze een levende relatie met de Here Jezus gekregen. Ze vertelde dat als dit niet was gebeurd, ze veel oppervlakkiger was gebleven! Alles werkt mee ten goede voor degene die Hem liefhebben!

We willen u een hele Fijne Kerst toewensen, denkt u ook aan onze Sunshine Corner medewerkers voor een Kerst bijdrage? Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Dik en Paula van der Sluijs

