



Sunshine Corner is een project van St. OWZ  
Dik en Paula van der Sluijs  
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland  
(033) 298 52 07  
info@sunshinecorner.nl  
www.sunshinecorner.nl  
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A  
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

## Nieuwsbrief januari 2016, nr. 88

### Beste "Sunshine Corner" vrienden,

*We zitten alweer in het nieuwe jaar, en wensen u allemaal ook namens Sunshine Corner een heel fijn en gezond 2016! Ook willen we u hartelijk bedanken voor de trouwe donaties en sponsoring, het zou een moeilijk jaar hebben moeten zijn, doordat er meerdere sponsors hebben afgezegd om hun kind verder te sponsoren, maar God heeft op bijzondere wijze voorzien! We kregen van meerdere mensen een groot bedrag in de laatste maanden van het jaar. Soms zelfs mensen die we niet eens persoonlijk kennen. Zo zorgt God voor Zijn werk!*

### Clarissa

In de afgelopen S.C. brief heeft u kunnen lezen over een paar S.C. kinderen, ik kreeg er leuke reacties op. Ik heb nog een mooi voorbeeld van hoe een meisje weer bij familie terug komt. Clarissa was al heel wat jaren in S.C. Haar ouders waren gescheiden en ze was nog erg jong.



Ze kwam in S.C. terecht en dacht dat haar familie haar niet meer wilde. Ze heeft in het afgelopen jaar een Facebook account geopend en haar oudere broer reageerde er op. Hij was 7 jaar naar haar op zoek geweest zoals haar oma gevraagd had. Om

zeker te weten dat zij de echte zus van hem was hebben ze een korte periode met elkaar gechat en hoorde ze dat haar jongere broer al gestorven was. Deze oudere broer woont in Manilla bij hun biologische vader en oma. Clarissa schrijft: We hadden vanaf toen regelmatig contact en ik was er erg blij mee omdat ik dacht dat ik helemaal alleen was en nu heb ik buiten S.C. nog een familie! Afgelopen augustus ben ik met Tante Lenie naar Negro Oriental gegaan om mijn biologische moeder te ontmoeten met mijn half broertjes en half zusjes. (Lenie ging mee om te controleren of alles was zoals gezegd. Dit omdat er weleens andere motieven zijn - red.) Het was een fijne dag en na een paar weken ben ik voorgoed naar mijn familie terug gegaan. De eerste weken vond ik het niet fijn en wilde terug naar S.C. Ik kende deze mensen niet, maar na een paar weken ging ik er aan wennen en nu vind ik het geweldig! Ik woon in een mooi huis en heb een uitgebreide familie en voel me nu thuis! Maar Sunshine Corner vergeten doe ik niet! In november is de oude oma van Clarissa plotseling gestorven, Clarissa is blij dat ze haar nog heeft leren kennen voor ze stierf. Oma was de drijfveer dat er naar haar gezocht werd!

### Loriana

Het gaat jammer genoeg niet altijd zo fijn. Loriana was een klein meisje toen ze met haar zus in S.C. kwam. Ze vond het er erg fijn en genoot van het spelen en naar school gaan. Toen wij als groep in oktober jl. in Sunshine Corner waren, waren de nu 11 jarige Loriana en haar oudere zus kort daarvoor terug naar huis gegaan. Haar ouders hadden te kennen gegeven dat ze weer voor hen wilden zorgen. Maar eenmaal thuis wilde Loriana terug naar S.C. omdat ze weer naar school wilde, wat thuis niet kon vanwege het geld. Haar oudere zus gaat gelukkig wel naar school. Lenie had toegestemd dat Loriana weer naar S.C. terug kon zodat ze aan haar toekomst kan werken. Ze zou op zaterdag terug komen en omdat wij met de alle S.C. bewoners naar het zwembad gingen, zijn Lenie en ik haar op gaan

halen omdat hun huis niet zo ver van het zwembad was. We kwamen aan bij een klein hutje waar een aantal kleine kinderen bijna naakt rond liepen. Er was geen licht en geen water. Het bleken 6 kleinere broertjes en zusjes te zijn. Ze had nog een oudere broer en zus en haar broer was die nacht neer geschoten als vergelding bij een drugs deal. Hij leefde nog maar er was weinig hoop op herstel en de hoog zwangere moeder vroeg ons of het goed was dat Loriana nog een week bleef want als de moeder naar het ziekenhuis moest was er geen oppas voor de



kleintjes. Loriana huilde verschrikkelijk en we probeerde haar te troosten maar ik denk dat ze toen al wist dat ze niet meer naar S.C. terug zou komen! De week erna gingen we weer naar Nederland terug en mailde ik naar Lenie of Loriana er al was. Dat was niet het geval omdat de moeder een baby had gekregen en nu kan Loriana thuis helemaal niet meer gemist worden. Wat een verdriet voor dat jonge kind! Daarom zijn we zo dankbaar voor alle kinderen die we met uw steun wel kunnen helpen!

### Nieuwe groepsreis

We zijn ons nu alweer aan het voorbereiden voor de nieuwe groep voor D.V. eind februari, dit keer met 8 personen. Het is iedere keer weer leuk om het enthousiasme te zien waarmee de mensen zich aanmelden en de 1e keer dat we bij elkaar komen om



kennis te maken en wat richtlijnen te bespreken. Er is ook altijd zoveel te vertellen! We hebben weer een leuk programma voor de Hollandse avond, nu over hulphonden. In de Filippijnen kunnen ze soms zo wreed zijn voor dieren en van hulphonden hebben ze nooit gehoord. Nu willen wij ze laten zien wat deze dieren kunnen betekenen voor mensen. U hoort er van in onze volgende nieuwsbrief.

Vriendelijke groeten,  
Dik en Paula van der Sluijs

