



Sunshine Corner is een project van St. OWZ
Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07
info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief april 2016, nr. 89

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Verslag van onze eerste reis naar Sunshine Corner in Cebu op de Filipijnen.

Na jaren sparen en vele verhalen aangehoord te hebben gaat het nu echt gebeuren. Op naar ons sponsorkind en naar een ieder in Sunshine Corner. We wachten af wat er de aankomende twee weken komen gaat. Na een rustige reis met overstap in Hongkong landen we op Cebu International Airport. De Sunshine Bus kwam al gauw om ons op te halen. Na een lange rit de berg op zagen we in het dal Sunshine Corner liggen in de zon, met 33 graden iets anders dan in Nederland.

De ontvangst

Toen we het dal in reden begon het behoorlijk te kriebelen. Wat zou het ons brengen. Toen de bus stopte en de deur open ging werden we toegezongen en kreeg iedereen een bloemenkrans om en toen werden we geknuffeld van alle kanten. Wat een ontvangst en het ijs was meteen gebroken; of we elkaar al jaren kenden wat een liefde straalde daar van af. Vanaf dat moment voelden we het: "Dit is Gods werk". Wat een liefdevolle kinderen die o zo graag aandacht willen. De kids brachten ons naar de kamers waar we even bij moesten komen van



de reis. Nou dat lukte aardig door de koude douche. Maar dat wende wel gauw. Om 7 uur eten in de gezamenlijke huiskamer; heerlijk eten met natuurlijk rijst op het menu. De maaltijd sloten we af met een gezamenlijk lied en gingen we naar buiten naar de kids op het sport / speelveld om kennis maken met heel veel kinderen die nu ook thuis waren.

Belevenissen

De tweede dag hadden we 's avonds de Filipijnse avond. Alle kinderen deden er aan mee met eerst een gezamenlijke maaltijd, daarna zang en dans en een stokkendans door de jongste kinderen. Ook Ben-Jho, ons sponsorkind, sprong mee. Prachtig om te zien en alle dagen die hier na kwamen waren feestdagen. Elke dag was een Godsgeschenk, of we nou met de kinderen naar de kerk gingen, of ze naar school brachten, het was een feest elke dag weer. Maar ook de dag op de Catamaran boot, of de wandeling naar de Haarlemmermeer brug of het schelpen straatje en Carcar. Ja, we kunnen wel doorgaan met al wat we beleefden.

Strand

Eén dag vergeten we zeker nooit. Op tweede zaterdag met iedereen van Sunshine naar het strand, eten en drinken mee. Wat een dag voor ons, maar nog veel meer een pracht dag voor de kids; wat hebben ze genoten van het zwemmen, het van de kade springen, het eten en heel veel lachen. Ook hier was de Heer duidelijk aanwezig. Vier avonden hadden we een devotie avond bij de huisgezinnen.

Avondsluiting

De eerste was bij het jongenshuis Israël van vader Jerry en moeder Ruena en een van de tien kinderen was Ben-Jho nog heel verlegen, maar dat is in de loop van de dagen wel veranderd, Met Jerry op gitaar werden vele liederen gezongen, o.a. "dit is de dag" in drie talen: Engels Cebuans en Nederlands. Ja, ze zingen het echt in drie talen mee, om kippenvel van te krijgen Ook stelde iedereen zich voor, wat lachen was. Na een getuigenis en een prachtige uitleg van Erna over waar dan ook op deze wereld we allemaal kinderen van een God zijn en Hij ons niet los laat en een mooie vertelling van Paula, werd er afgesloten met gebed. Daarna mochten we de slaapkamers zien. Zes bedden op een kamer en Ben-Jho liet zijn kast zien met de foto's van ons. Na een foto van hem op zijn bed kwam er een eind aan weer een pracht dag.

Hollandse avond

De laatste zondagavond was de Hollandse avond, beginnend met een heer-



lijke maaltijd. Met gebed en zang ging de avond verder met een goochel act waar erg om gelachen werd en een film over hulp honden gepresenteerd door Erna en Daan-Peter. Voor de meesten was dit een andere kijk op honden. Het filmpje over Erna Aarsen was zeer bijzonder. Wat deze hond kan en doet is zo apart dat de kinderen vol bewondering waren. Toen kwamen de zakjes snoep, de ballonnen en de licht stokjes en kwam er een eind aan weer een heerlijke en gezegende dag, maar ook aan de prachtige tijd in Sunshine corner komt een einde.

Afscheid

Ja, de maandag begon rustig maar het was tijd om weer naar huis te gaan. Na het zingen en bidden van de leiding en de aanwezige kinderen, begon voor ons het knuffelen van jong en oud. Er kwam maar geen eind aan en toen moesten we toch echt de bus in; ik in ieder geval met tranen in mijn ogen. De terugreis was er voor een ieder één van twee kanten; fijn om naar huis te gaan, maar ook van weg van deze heerlijke, lieve, fijne, kinderen van jong tot oud en niet te vergeten de ouders en de leiding van Sunshine corner, maar we weten dat God dag en nacht aanwezig is op en in Sunshine corner. Daar zullen we in het verre Holland elke dag voor bidden en de 540 foto's zullen ons er bij helpen. Hopelijk komen er nog een paar sponsors voor de kids die nog geen sponsor hebben; wat zou dat mooi zijn. Wij denken elke dag aan Ben-Jho wetende dat hij gelukkig is en op zijn plaats bij Jerry en Ruena en het hele gezin. Dank u Heer voor alles wat u doet voor heel Sunshine Corner.

Kees en Truus Valentijn

