



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07
info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief juli 2016, nr. 90

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Het is alweer tijd om u wat nieuws vanuit S.C. te geven. We hoorden van een sponsor van het 1e uur dat het zo jammer is dat je van de meeste kinderen die uit S.C. zijn weggegaan nooit meer iets hoort. Dat is waar, maar ze zijn dan ook weer in een heel nieuwe situatie gekomen.

Vaak bij familie, een nieuwe baan en huisvesting is een grote stap voor ze. Ineens moeten ze op eigen benen staan. Gelukkig zien we regelmatig kinderen terug in de kerk of ze komen zich laten zien als wij in S.C. zijn. Met heel veel gaat het goed!

Een paar voorbeelden:

Loyloy heeft al jaren de leiding over een eigen kerkgebouw in de buurt van S.C. Hij heeft nu hulp van een ouder echtpaar en het gaat goed met hem. Creech, die net als Loyloy die al heel lang geleden in S.C. is opgegroeid heeft een eigen bediening, hij werkt net als Klaas en Adrie toen, onder de straatkinderen om het Evangelie te brengen. Alexander die we in de kerk hebben gezien heeft een hele goede baan en meerdere kinderen uit S.C. willen net als hij ook zo'n



goede baan en zulke goede vooruitzichten. Shykie die nu in een gemeente meehelpt.

Christine die nu maatschappelijk werkster is. Nino, die vaart en kort geleden getrouwd is en een goede baan heeft. Junrey, die voor een paar jaar terug was in S.C. nadat hij een nare tijd heeft meegemaakt en nu weer naar school is. Hij is geestelijk en lichamelijk weer helemaal gezond.

Facebook

Dik heeft meerdere kinderen op Facebook, die hem kleine berichtjes sturen o.a. Sherilyn, Manilyn, Marci Lane, Joseph, Roxan, Reymund, Carolyn, Grace, Ricky, April, Carl, Karren, Catrina, Zenaida, Susan, Adeline, Rosebell, Stephanie en Jestony. We zijn dankbaar dat S.C. zo'n grote rol heeft gespeeld in hun leven en dat ze de weg naar de Here Jezus hebben leren kennen. We bidden voor alle anderen kinderen die we uit het oog zijn verloren, dat ze dicht bij Hem zullen schuilen en ze Zijn liefde en trouw zullen ervaren als ze het moeilijk hebben en tot Hem roepen. Hij blijft altijd trouw!

Kevin

Bij deze wil ik de gelegenheid grijpen om jullie te vertellen over onze Kevin. Hij is al een aantal jaren niet meer in SC. Hij is een volwassen man geworden en staat op eigen benen. Wat was hij een antwoord op ons gebed! Acht jaar was hij, toen wij hem mochten gaan sponsoren. Wat een geschenk en wat hebben we veel van hem geleerd. Toen Kevin heel klein was, verliet zijn vader hun gezin. Zijn moeder bleef achter met meerdere kinderen in de sloppenwijk. Het gemis van een vader in zijn leven had een tol op zijn leven. Toen hij een tiener was stierf zijn moeder en gelukkig werd ik in de gelegenheid gesteld om het jaar daarop hem te bezoeken. De eerste dagen was hij behoorlijk nukkig en boos, hij zei; "Waarom is oom Conny (mijn man) niet gekomen?" Het trof me zo diep in mijn hart, want ik begreep precies wat hij bedoelde; hij miste een vaderfiguur! Wat wilde ik me toen graag in een man veranderen! Maar ja, dat kan niet. Daarna hadden we samen een hele goede

tijd. Nadat ik weer thuis was, hoorde ik berichten, dat hij steeds aan het spijbelen was en maar rond hing in Cebu-City. Geen goed teken dus. Ik begon aan mijn man te trekken en overtuigde hem, dat hij met de volgende reis naar SC moest gaan. Ook begonnen mijn man en ik een tijd lang Kevin elke dag te mailen, de ene dag schreef mijn man en de andere dag schreef ik. We schreven Kevin onze levensgeschiedenissen, dingen die je normaal in huis ook met je kind deelt. We schreven onze fouten, zonden en tekortkomingen en hoe God in ons leven ons daar uit trok en hoe Hij onze kromme paden recht had gemaakt. We schreven hem dit, omdat hij zo tegen ons op keek. Daarop vatte Kevin hoop met het idee, als God dat voor mijn sponsors kan doen, kan Hij mij ook helpen. Conny ging daarop naar SC toe en ze hebben samen gepraat en leuke dingen met elkaar gedaan. Daarna is het bergopwaarts gegaan met Kevin. Nu werkt hij met computers op een school op een ander eiland en heeft zijn draai in het leven gevonden en boven alles heeft hij de hemelse Vader gevonden, die hem nooit alleen laat en op wie hij kan rekenen. En wij zijn zo dankbaar in dit alles.

Coby Teune-Pabon

Nieuwe kinderen

Sinds februari zijn er weer negen nieuwe kinderen gekomen, de vallei is weer vol leven als ze uit school zijn. De scholen zijn daar alweer begonnen in de 2e week van juni. Er zijn nog een aantal kinderen die nog een sponsor nodig hebben. Ze zien n.l. van de andere kinderen dat ze elke 3 maanden schrijven en soms bericht terug krijgen. (Heeft u interesse? Kijk dan even op de website.) Als wij er zijn, zijn er kinderen die trots hun post die ze vanuit Nederland krijgen komen laten zien. Sommige hebben een hele stapel en ze koesteren het! Het is altijd fijn om hun blijdschap te zien.

We wensen u allemaal een fijne vakantie tijd toe!

Vriendelijke groeten,

Dik en Paula

