



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07
info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief januari 2017, nr. 92

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Allereerst willen we directie, staf en medewerkers van Sunshine Corner u een gezond en gelukkig 2017 toewensen. Ze zijn dankbaar voor alle trouwe supporters en sponsors.

Ook wij, Dik en Paula, wensen u het allerbeste in dit nieuwe jaar. We weten niet wat dit jaar gaat brengen, maar we weten dat we veilig zijn in Gods handen!

Sponsorreis

We hebben alweer een nieuwe groep die 6 februari mee gaat naar Sunshine Corner. We gaan dit keer met 9 personen en hebben de voorbereidingsbijeenkomst alweer gehad. Het is altijd weer een uitzoeken en bedenken wat we gaan doen met de avondsluitingen bij de kinderen en voor de Hollandse avond. Maar het wordt weer een hele "happening"! Ik, Paula, ben de koffers weer aan het pakken, we mogen weer 10 kilo per persoon extra meenemen en de dingen die mee gaan stapelen zich op, op onze zolderkamer. We hebben 22 kilo snoepgoed gekregen, (pepernoten en strooigoed), wat tot maart houdbaar is. Een tandarts gaf 150 tubetjes tandpasta en een andere tandarts gaf een doos met tandenborstels mee voor Sunshine Corner.

Carcar

Wat voor Sunshine Corner teveel is gaat mee naar Carcar waar elke week Bijbelstudie wordt gedaan. Deze mensen zijn arm en delen altijd mee als er



veel is gedoneerd. Ook deze Kerst zijn er kerstpakketten uitgedeeld in Carcar. In de tassen zaten rijst, noedels, koffie, snoep, sojasaus etc. In plaats van een maaltijd hebben ze allemaal een tas met levensmiddelen meegekregen, zo konden de thuisblijvers ook meedelen in de Kerstvreugde. Net als ieder jaar komen er mensen naar het kerstfeest, die nooit op de Bijbelstudie komen maar hopen dat ze ook iets te krijgen. Gelukkig wordt daar rekening mee gehouden en is er voor hen ook een tasje met rijst en andere dingen. Na de kerstdienst worden er spellen gedaan waar een prijs mee te winnen is, bv. een Bijbelquiz. Deze cadeautjes werden gesponsord door iemand uit hun kerk. Aan het eind werden er pakjes limonade en koek uitgedeeld en Lenie schreef dat iedereen genoot en tevreden was.



Ze waren met 300 personen! Wat een werk voor de leiding van Sunshine Corner, maar ze doen het met zoveel blijdschap!

Bezoek

Malou en Leah, voormalige secretaresse en Maatschappelijk werkster van een paar jaar geleden, waren uit Amerika met hun gezinnen overgekomen om in Sunshine Corner Kerst te vieren. Ze hebben beide heimwee naar hun eigen cultuur. Ze hebben hun echtgenoten via internet leren kennen. Beide hebben nu kinderen en zijn erg gelukkig in Amerika maar de Filipijnse cultuur is anders, dus hebben ze hard gespaard om een keer in Sunshine Corner terug te zijn voor de Kerst.

Ook in Sunshine Corner hebben ze een fijne Kerst gehad. We hoorden dat een sponsor contact had via skype tijdens de spelletjes die daar na de Kerst-avonddienst worden gedaan. Het was nog een gezellige boel en dan al 2 a 3 uur in de nacht! Dat gaat vaak de hele nacht door. Ook daar krijgen ze cadeautjes, en ook de voormalige Sunshine Corner kinderen die met hun gezin en soms familie leden komen om daar Kerst te vieren. Het is altijd een hele uitzoekerij voor Lenie en de staf wat ze gaan geven maar elk jaar is iedereen weer blij en tevreden.

Directie

Lenie en Tito hebben een moeilijke tijd achter de rug. Een voormalig kind uit Sunshine Corner had erge lelijke dingen, foto's en zelfs bedreigingen op Facebook gezet maar gelukkig heeft Facebook zelf ingegrepen en de pagina verwijderd nadat er veel mensen hadden geklaagd. Bidt a.u.b. voor hen.

De kinderen

Met de kinderen in Sunshine Corner gaat het goed. Ze doen hun best op school en we hopen dat er weer een aantal in april afstuderen. Er zijn nog steeds kinderen die geen sponsor hebben. Bent u geïnteresseerd? U investeert in hun toekomst! Neemt u dan contact met ons op. U kunt ook kijken op onze website welke kinderen nog een sponsor nodig hebben, o.a. Divine. Alvast hartelijk bedankt!



Terugblik

Het afgelopen jaar 2016 was voor ons een geweldig jaar. We kregen o.a. vele uitnodigingen om met onze stand te komen met al onze, meest Filipijnse cadeau artikelen. Hierdoor kunnen we weer nieuwe mensen bereiken. Onze dank gaat uit naar God, die in alles voorzien heeft en zelfs nog meer, zodat we veel onderhoud op het terrein kunnen doen.



Ik wil afsluiten met een lied:

*Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig kalme moed.*

Een heel fijn jaar toegewenst!

Dik en Paula van der Sluijs

