



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ

Dik en Paula van der Sluijs

Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland

(033) 298 52 07

info@sunshinecorner.nl

www.sunshinecorner.nl

IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A

t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief april 2017, nr. 93

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Na een gezegende tijd in Sunshine Corner zijn we alweer een poosje terug in Nederland. Ook daar hebben we gemerkt dat het klimaat daar veranderd. We hebben het zelfs een beetje fris gehad, vooral s avonds. In het bergdorpje Carcar zagen we dat vooral de kinderen het koud hadden en dat ze blij waren dat we de vorige keer warme kleren hadden meegebracht. Lenie, de directrice, vertelde dat in het noorden zelfs sneeuw was gevallen! De



Paula met Fé

mensen moesten warme kleren kopen. Dit was onbekend daar! Ook is er, deze laatste twee keren dat we er waren, regelmatig regen gevallen, terwijl we dit daar niet zo gewend zijn in de tijd dat wij gaan. Zo kon ook onze geplande boottocht voor de groep, niet doorgaan omdat het zo erg hard waaide en de bootsmannen niet wilden uitvaren. Gelukkig zijn er alternatieven, b.v. winkelen wat altijd erg gewaardeerd wordt door de Hollanders. De winkelcentra daar zijn heel erg groot met honderden winkels in een winkelpand, dus te kust en te keur! Je kunt daar makkelijk verdwalen (ik, Paula, zeker)

Feest

Voor de Hollandse avond was een succes! We hadden 23 kilo pepernoten en strooigoed meegenomen en dat vonden ze geweldig! De laatste 10 kilo is meegegaan naar Carcar waar elke week geëvangeliiseerd wordt. Onze groep had leuke spelen bedacht en het werd een leuk geheel. Een van onze groep had een mooi lied over Sunshine Corner gemaakt



Marilou

wat op de beamer getoond werd zodat iedereen mee kon zingen. Een paar anderen deden het "Chichiwa" lied en de kinderen deden enthousiast mee. Ze konden "line dansen", onder een lange stok door en gewoon dansen op muziek. Er waren waterballonnen gevechten aan het eind en dat is altijd een top! Al met al een bijzondere feestavond.

Dagje uit

Ook zijn we, zoals altijd, met (bijna) alle Sunshine Corner bewoners naar het strand gegaan.

Toen was het gelukkig droog. Een vrouw uit onze groep had 2 geroosterde speenvarkens laten kopen, daar zijn ze gek op! Ja, bij een dagje uit hoort daar lekker eten bij. Ook had iemand uit onze groep opblaasbare strandballen meegenomen. Wat hadden ze een plezier.

Kinderen die al uit Sunshine Corner zijn

Narselito, een jongen die in S.C. gewoond heeft en nu al jaren als zendeling in Palawan werkt, was er ook bij. Palawan is een eiland van de Filippijnen ten zuidwesten. Hij werkt daar onder stammen die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Hij vertelde dat hij een rugzak nodig had. Een van onze groep had een grote prachtige rugzak en omdat we 2 dagen later naar huis gingen, gaf hij hem aan hem. Die was er zo enorm blij mee! In de Bijbel in Efeze 6:15 staat: De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie. Deze tekst slaat ook op Narselito, want hij vertelde dat de omstandigheden soms erg moeilijk zijn. En hij is pas 21 jaar! Bid a.u.b. voor hem!

Fé kwam ons opzoeken in Sunshine Corner. Het gaat goed met haar. Ze heeft zelfs een baan als bordwasser en dat is heel wat voor haar, aangezien ze anders is dan anderen. Ook kwam Marilou langs. Ook met haar gaat het prima. Het was fijn om hen weer terug te zien.

Cadeautjes

We kregen van een man die veel reist, 30 gevulde toilet-tasjes die je in een vliegtuig krijgt. Die heb-



Narselito

ben we tijdens een avondsluiting bij de jongens uit gedeeld. Ze waren erg verrast! Deze kunnen ze goed gebruiken als ze in april op zomerkamp gaan. Het was erg leuk om ook voor de jongens iets moois te hebben, voor de meisjes is het altijd veel gemakkelijker.

Hieronder staan 2 stukjes van vrouwen die mee geweest zijn

Afgelopen februari ben ik voor de tweede keer in Sunshine Corner geweest. Het was geweldig om daar weer te zijn. We kregen een warm welkom en we hebben een geweldige tijd gehad.

Het is bijzonder hoeveel liefde je krijgt. Als je daar bent dan voel je dat het een plek is waar de Here God heel dichtbij is. Je voelt de liefde van de Here God door de leiding en de kinderen heen.

Gerrie Kelly



Wat een geweldige tijd hebben we weer mogen beleven bij de Sunshine familie. Het is echt een thuis komen. Fijn om te zien dat het de kids goed gaat, om contact met ze te hebben, ze o.a. naar school te brengen. Je geeft veel liefde en aandacht, maar krijgt ook zoveel liefde terug. Bij de dagsluiting merk je dat ze zonder God niet verder kunnen en willen. Wij bidden voor hen en zei voor ons, dat doet je wel wat. Zij weten waar ze vandaan komen en nu een kans krijgen om een beter leven te leiden. Voor de kinderen is het belangrijk om post van ons te krijgen, al is het maar een kaart en een liefdevolle groet. Ze voelen zich dan geliefd, dat hebben ze vaak moeten missen. Ook met de groep en de Sunshine familie naar het strand geweest, dat is een geweldig uitje waarop iedereen geniet van het zwemmen en het lekkere eten, want ja, dat hoort er bij.

Marjolein Hennevelt

We moesten de groeten van de directie en de staf aan u allen overbrengen. Wij zijn u allen heel dankbaar voor uw ondersteuning, want zonder u zou er geen Sunshine Corner zijn. Als u de komende tijd nog op vakantie gaat wensen wij u een fijne tijd en Gods zegen toe.

Hartelijke groet,

Paula en Dik

