



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ  
Dik en Paula van der Sluijs  
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland  
(033) 298 52 07  
info@sunshinecorner.nl  
www.sunshinecorner.nl  
IBAN: NL10ABNA0450129268 BIC: ABNANL2A  
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

## Nieuwsbrief januari 2018, nr. 96

### Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Hieronder een verslag van Lenie, de Sunshine Corner directrice, over het Kerstfeest.

Als Christenen kunnen we niet aan het Kerstfeest voorbijgaan zonder de geboorte van de Here Jezus te herdenken. We weten niet precies wat de geboorte datum is maar we weten wel dat de profetie van Jesaja 9:6 vervuld is waarin staat, "Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders. En Zijn naam zal zijn, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en de Vrededorst." Het is de beste tijd om iedereen eraan te herinneren dat God de grootste liefdegave aan ons gaf door Zijn eigen Zoon te geven. Dat is veel belangrijker dan de cadeautjes die we elkaar gaven of de Kerstmaaltijd die we met elkaar mochten gebruiken! Hoewel ik moet toegeven dat dit het feest wel feestelijker maakte, speciaal voor de kinderen die dit feest niet gauw zullen vergeten.

### Kerstfeest in Sunshine Corner

Ons Kerstfeest was vol lachen, plezier en opgewondenheid bij de kinderen. Kerstavond, de 24e,

begonnen met een lekkere maaltijd met elkaar. Een van onze vrienden had een geroosterd varken had gedoneerd. We zijn dankbaar voor het geld dat vanuit Nederland was gestuurd om met de Kerst en Oud en Nieuw feest te kunnen vieren zodat we lekker fruit en wat andere speciale dingen konden kopen wat normaal niet kan, omdat het te duur is voor zoveel mensen. (ongeveer 85 personen-red.) Ook kregen de kinderen gedurende de avond tot 2-3 uur s nachts lekkere hapjes. Er was voor allemaal een cadeau in vorm van kleding, speelgoed of een (school)tas. Boetiek "Change" uit Bunschoten had veel nieuwe prachtige kleding gedoneerd! Natuurlijk kwamen er ook een aantal voormalige Sunshine Corner kinderen en die kregen natuurlijk behalve de Kerst maaltijd, ook wat. Met een blij en dankbaar hart kijken we terug op deze dagen. Onze dank gaat uit naar al degen die hebben bijgedragen zodat wij als staf en de kinderen dit feest met elkaar konden vieren. We hadden een geweldige tijd met elkaar!

### Kerstfeest in Carcar

Carcar is een langgerekt dorpje in de bergen, waar we elke week op 3 verschillende plekken Bijbelstudies houden, werd gehouden op 12 December met



Kerstfeest in Carcar

de drie groepen bij elkaar. Er waren 120 volwassenen en 230 kinderen en jeugd. Dit hielden we op de grootste plek waar we zoveel mensen konden bergen. We begonnen ons programma met een paar Kerstliederen waarna sommige kinderen en daarna ouderen hun talenten lieten zien met dansen en zingen. Daarna hielden we een quiz over de Bijbelboeken die we dit jaar behandeld hadden, n.l. Ruth en 1 Samuel. Hierdoor konden we ook zien wie er regelmatig in de Bijbel las, maar dit was natuurlijk alleen voor degenen die dit wilde en niet te verlegen was, zodat niemand zich ongemakkelijk zou voelen. Het was bemoedigend voor ons om te zien dat de Bijbels die we uitgedeeld hebben in de loop van de tijd goed gebruikt worden en dat erin gelezen wordt en het bestudeerd wordt. We waren erg ontroerd toen een van de moeders vertelde hoe deze Bijbelstudie haar had geholpen om meer van de Here Jezus te

leren en hoe ze was gegroeid in haar geloof, waardoor ze zich ook in haar gedrag anders was gaan gedragen tegenover de mensen om haar heen. Ja, het is door Gods genade dat er verandering kan komen in ons hart!

### Zegeningen

De mensen in Carcar zijn deze Kersttijd erg gezegend, niet alleen geestelijk maar ook materieel. Een zakenvrouw die tevens mijn vriendin is heeft geld gegeven om boodschappen voor ze te kopen zoals rijst en wat huishoudelijke dingen. Ook vanuit de "Immanuel" gemeente uit Amersfoort, waar Jaap en Anneke Engberts voorganger zijn, ontvingen we geld, zodat we voor iedereen snacks en drinken konden kopen. In totaal konden we 266 kilo rijst uitdelen en andere noodzakelijke levensmiddelen. Ook kregen ze goede kleding, (2e hands), dat door vrienden, mensen uit onze kerk en ook vanuit Nederland was gegeven. We hadden ook nog nieuwe kleding over van de "boetiek Change" uit Nederland en die is aan de vaste Bijbelstudie bezoekers uitgedeeld. De mensen waren blij met al de dingen die ze hadden gekregen zodat ze zich nu geen zorgen hoefden te maken over wat ze vandaag of morgen



Eten uitdelen in Carcar

konden eten. Het is voor hen vaak een dagelijkse strijd om het nodige te kopen.

### Ons team

Het Bijbelstudie team vanuit Sunshine Corner was zo gelukkig om al die blijde gezichten te zien. Het is, naast de uren rijden om er te komen, heel veel werk om alles iedere week weer voor elkaar te krijgen zoals de studie, de verhalen en werkjes voor de kinderen maar ook de snacks en het drinken wat elke week ingekocht wordt, en in deze Kersttijd al het eten wat gewogen, ingepakt en verdeeld moet worden! Maar ze doen dit met blijdschap in hun hart.

Aan het einde van dit verslag willen we u hartelijk bedanken voor uw gaven, inzet en gebeden voor ons. Wij wensen u allen een gezegend en gezond 2018 toe

Lenie en Tito Aguhayon



Kerstfeest in Sunshine Corner