



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
IBAN: NL16ABNA 0418384649

Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07

info@sunshinecorner.nl

www.sunshinecorner.nl

IBAN: NL10ABNA 0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief juli 2018, nr. 98

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Het is alweer tijd voor de volgende nieuwsbrief, deze keer verslagen van mede reizigers..

Onze 2e reis naar Sunshine Corner op de Filipijnen. Maandag 22 maart vertrokken we met 9 personen, en wij gingen weer mee om ons sponsorkind Ben Jho te bezoeken. Maar... niet alleen hij, dat wisten we nog van 2 jaar geleden, je gaat erheen en je bent



er voor alle kinderen en ouders en staf leden. Het begon al bij aankomst, veel kinderen zongen ons toe en we kregen een bloemenkrans om. Na iedereen begroet te hebben met veel knuffels en hugs brachten ze ons met de koffers naar onze kamer. Het was feest, want dit jaar het bestaat SC 35 jaar en dat moest gevierd worden! Wat hebben we met z'n negenen, (o nee, z'n tien, want de Heer was elke dag bij en naast ons) genoten. De Filipijnse avond was vol dans en muziek, de avonduitsluitingen met het verhaal over "de tijd", de goochel grapjes, het wandelen met de kinderen, het dagje uit naar het strand, de kinderkerk, de fijne Paasdienst in de openlucht met het spontane zingen, "U, zij de glorie". De boottocht met de Catamaran, de knutselochtenden, de evangelisatie dag naar Carcar, geweldig!

Ook denken we nog aan de keer dat er van iedereen foto's gemaakt werden voor de sponsors, het iedere avond spelen met de kids op het basketbal veld,



maar ook andere spelletjes. Het was feest voor hen maar ook voor ons, elke dag weer! Natuurlijk vergeten we Hannah niet, die iedere dag voor ons kookte, dus in plaats van af te vallen zijn we aangekomen! Toch kwam er ook een eind aan dit alles in het laatste uur voor ons vertrek naar het vliegveld, de kinderen zongen, erg ontroerend en toen het laatste lied, "goodbay", kwamen bij meerdere traantjes, ook bij mij. Na veel knuffelen moesten we elkaar loslaten maar zelfs nog in de bus door het raampje hielden we nog handjes vast van Ben Jho en zijn broertje Benjamin. Toen nog zwaaien naar iedereen, zolang we ze konden zien. Vergeten doen we niemand uit het daar o zo mooie paradijsje wat Sunshine Corner heet! In onze gedachten en gebeden zullen we elke dag aan ze denken en de Here God vragen om bij ze te zijn en ze te beschermen en om deze kinderen een goed en mooi leven te geven!

*Twee zeer dankbare sponsors,
Kees en Truus Valentijn*

Filipijnen...Cebu, 26 maart tot 10 april 2018

Na 12 en een half jaar hebben we voor de 2e x een bezoek gebracht aan S.C. Wat een feest om daar weer te zijn. Met gezang en bloemenkransen werden we opnieuw verwelkomd door kinderen, huisouders en andere stafleden. Directie en staf waren nog dezelfde als 12 jaar geleden, en het was dan ook een zeer warm weerzien.

Eens was de vallei waar Sunshine Corner gebouwd is een "dode vallei" Er werden soms mensen doodgeschoten en niemand wilde er wonen. En nu, als je op Paasmorgen de kinderen op de binnenplaats van het terrein hoort zingen en het gezang door de hele vallei klinkt, dan is het geluid van nieuw leven. De Heer is waarlijk opgestaan! Hij heeft de dood



overwonnen. Wat een verandering in deze vallei!

En kinderen zingen spontaan. 's Morgens om 5 uur hoorden we potten en pannen in de keuken boven ons rinkelen. Wat later drong de geur van gekookte rijst onze kamer binnen. En weer wat later hoorden we een paar meisjes zingen, en dat gebeurde elke morgen weer. Wat heerlijk om zo wakker te worden.

Op een middag regelden we als vrouwen van het team een "high tea" voor alle vrouwelijke werkers. Dat viel in de smaak! Zoveel verschillende smaken thee en al dat lekkers. Na een gezellige babbel deden we een spelletje, "ik ga op reis en ik neem mee...." Dat maakte ons allemaal los en daarna vertelden we elkaar waar we gelukkig mee waren in ons leven. Tenslotte hebben we voor elkaar gebeden, wat een gezegende middag!

Een echtpaar van de huisouders hebben 6 jaar geleden een gehandicapt dochtertje gekregen, Jenefa. We waren erg bewogen over haar, ze wordt ouder en zwaarder. Vlak voordat we naar S.C. kregen we een doorgeefgift van iemand, daarmee konden we haar en haar ouders zegenen zodat ze daarmee een passende rolstoel kunnen kopen.

De avonduitsluitingen die we in de 4 huizen hielden, sloten we altijd af met gebed. De kinderen gingen met hun huisouders in het midden staan en ons team van 9 personen eromheen. Zo baden we voor hen. Dick Euser, de oudste van ons team is 91 jaar, sprak tenslotte de priesterzegen uit, Schitterend! Net zoals Jacob zijn zonen zegenden. Maar....ook de kinderen zegenden ons! Wij moesten in het midden staan en zij baden voor ons. Zo vrijmoedig. Zo mooi en indrukwekkend!



Het feest van 35 jaar was een bijzondere en hele mooie gebeurtenis. Opnieuw klonken er lof- en dankliederen in de vallei. Er waren veel bezoekers, o.a. jonge mannen en vrouwen die opgegroeid zijn in S.C. Paula schetste heel duidelijk wat er door de jaren heen allemaal is gebeurd. Voor ons ook heel mooi omdat wij de oprichters, Klaas en Adrie van der Ley vanuit vroeger in Groningen kennen. Alle dank en eer aan de Heer!

We kunnen nog zoveel meer vertellen. Wat een belevenis!

Jaap en Anneke Engberts

