



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
IBAN: NL16ABNA 0418384649

Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07

info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl

IBAN: NL10ABNA 0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief april 2019, nr. 101

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Directie wisseling

Het is alweer een paar weken geleden dat we thuis kwamen uit de Filippijnen, Onze groep bestond uit 9 personen uit verschillende plaatsen in Nederland. Het was een hele fijne groep en we hebben weer veel meegemaakt! We hebben ook veel gelachen en ge-



Ghenee en Ace de nieuwe directie

zongen. Eén uit onze groep kon goed gitaar spelen en dat was ook een aanwinst op de avondsluitingen bij de kinderen. Het belangrijkste was deze keer de wisseling van het directeurschap. Lenie en Tito zijn



Samen zingen

nu met pensioen en hun dochter Ghenee heeft het overgenomen, samen met haar man Ace, die haar adviseert en terzijde staat terwijl hij gewoon zijn eigen werk als advocaat blijft doen. Ghenee is ook advocaat maar gaat zich nu bezig houden met het directeurschap, dit is een grote verandering voor haar. Toen Lenie ongeveer 2 jaar geleden te kennen gaf dat ze binnenkort wilden stoppen wisten we niet hoe het verder moest met SC. Hoe vind je een betrouwbare directrice? We hebben er allemaal veel voor gebeden. Ghenee's baas ging

toen met pensioen en Ghenee ging verder zoeken naar een maatschap. De baan die ze vond bevredigde haar niet en toen ze het aan Lenie vertelde zei Lenie: "vraag maar aan God wat de bedoeling is". Dat heeft Ghenee gedaan en ze kwam tot het besluit dat haar roeping nu in SC zou liggen. Ze is zich bezig gaan houden met wat lopende zaken en kon Lenie goed adviseren, de wet is daar erg veranderd door de nieuwe president. Ze zijn blij met deze man want hij komt op voor de arme en zwakkere, en er zal nog heel veel veranderen in de huidige wetgeving, maar dat is Ghenee en Ace's werk, dus weten ze precies wat ze kunnen en moeten doen. De overdracht zelf was een heel feestelijk gebeuren, met lekker eten dat van een catering kwam.



Als er geen eten bij is, vinden Filippino's het geen feest! Toen werd Ghenee met haar man Ace naar voren geroepen waar toen de officiële overdracht plaats vond. Lenie en Tito zijn die avond flink verwend met bloemen en kado's. Op het SC terrein, waar het feest werd gehouden was het versierd met vlaggetjes en er heerste een feestelijke stemming. Er werd een DVD gedraaid waarop de staf en kinderen Lenie en Tito bedankte voor alles wat ze



Tito en Lenie met bloemen

voor SC hadden gedaan. Het fijne is dat Lenie, Tito en hun gezin gewoon in S.C. kunnen blijven wonen. Wat een geweldige oplossing voor iedereen!

Er volgen nu 2 verslagen van groepsleden

Joanne den Dekker

11 Februari 2019: Wij mochten een reis meemaken naar Sunshine Corner in Cebu, Filippijnen. Na een hartelijke ontvangst op Schiphol en in afwachting van de andere medereizigers begon daarna onze reis naar Hongkong en vandaar uit naar Cebu op de Filippijnen. De overweldigende indrukken in de stad werden overtroffen door de kinderen op Sunshine Corner. Wat is mij het meest bijgebleven; de onderlinge



Kleding uitdelen in Carcar

liefde die op SC heerst onderling bij de kinderen, de hulpvaardigheid onderling, Haantjes gedrag hebben wij niet kunnen waarmaken; zeer aanhankelijke kinderen die snakken naar aandacht en genegenheid, welke door onze groep ook rijkelijk werd uitgedeeld. Nog nimmer heb ik mij zo geliefd en gewenst gevoeld door de kinderen en medewerkers van SC.

Sunshine Corner is een plek voor kinderen, waar zij kunnen opgroeien tot standvastige volwassenen. Boven alles wordt op SC het Woord van God op alle facetten in werking gezien, met andere woorden een plek die je eens in je leven mag/moet ervaren; waar het gedoneerde geld op de juiste plek komt.

Dank je wel team en kinderen van Sunshine Corner!!!

Immie Cantadore

Na een goede reis, een geweldig ontvangst door de staf en kinderen van Sunshine Corner. De eerste keer vijf jaar geleden was al zo geweldig zodat het leek of ik weer thuiskwam. Sommige kinderen herkende ik nog wel. Er waren hele fijne momenten, zeer confronterend, maar wat goed te weten dat de kinderen veilig zijn en goed verzorgd met alles wat zij nodig hebben. De eerste zaterdag zijn we met de kinderen naar het strand geweest. Wat een ervaring! Snik heet en met vijf en veertig kinderen en wat volwassenen in de bus, een hele ervaring, die ik niet zou willen missen. Wat een gezellige bende. We hebben genoten van het water en van elkaar. Het is echt een feest met o.a. heerlijk eten. En eten kunnen ze. En wij zijn verwend. Elke maaltijd was een feest. De avond afsluiting met de meisjes en jongenshuizen zijn heel onroerend als je die kleine handjes als een zege op je rug voelt. Mijn mooiste momenten waren o.a. twee jonge vrouwen die in een rap en een toneel uitvoering hun oude leven met ons deelde. Wat kostbaar. Bij CarCar was de ontmoeting geweldig. Wat een lieve bevolking. Wij zongen als Hollanders het lied Hoe groot zijt Gij. Dan zitten de moeders met hun kinderen voor je en zie de mooie natuur dan houd je het niet meer droog. Al met al een hele gezellige groep en een hele fijne tijd.

Bedankt, ook namens Sunshine Corner,

Dik en Paula van der Sluijs

