



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
IBAN: NL16ABNA 0418384649

Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07

info@sunshinecorner.nl

www.sunshinecorner.nl

IBAN: NL10ABNA 0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief januari 2020, nr. 104

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Lenie schrijft:

Ik ben erg dankbaar dat ik deze nieuwsbrief mag schrijven. Ik zelf was bijzonder geïnspireerd door de getuigenissen van de jeugd tijdens de Kerstviering in Carcar. Normaal zorgen wij voor de invulling van deze dag maar nu vroegen ze of zij het mochten verzorgen. Het was een fijne dag!

Jeugd in actie

De jeugd van nu, waren kinderen toen we de Evangelisatie in Carcar begonnen ongeveer 8 jaar geleden. Deze jeugd zit nu op de hogere school en zijn actief betrokken bij een lokale Evangelische Gemeente, en zijn er ook gedoopt. Dit klinkt voor ons heel normaal maar velen van hen worden door ouders, familie en vrienden verguist en getreiterd omdat ze



het katholieke geloof vaarwel hebben gezegd. De Filippijnen is voor 92 % Katholiek en erg streng in de leer. Meerdere ouders verboden hen om deel te nemen aan de Bijbelstudies en andere activiteiten van hun gemeente. Sommige jongeren vertelden dat ze extra karweitjes deden voor hun ouders, zoals de was, (geen wasmachines) en de hut schoonmaken etc. om de liefde van de Here Jezus uit te dragen. Ze verkopen op hun school snoepjes en snacks, om toch het vervoer naar de kerk te kunnen betalen. Ze willen zo graag veel meer weten over de Here Jezus en leren hoe een Christen moet leven volgens de Bijbel.



Een meisje vertelde dat toen ze in de gemeente kwam, ze vrede en blijdschap ervaarde. Haar moeder was ook bij de Kerstviering en was erg aangeraakt en huilde. Het was erg dapper dat ze dit op deze dag vertelde, want een heel aantal van diegenen die hun zo tergende was aanwezig. We hebben ze allen bemoedigd, zodat ze hun geloof blijven uitdragen en anderen mogen vertellen over de liefde van de Here Jezus.

Enthousiasme

Toen ik ze hoorden zingen met zoveel enthousiasme was ik erg geraakt. Het voelde alsof we met



een enorm aantal mensen de Heer aan het loven en prijzen waren. Ons Sunshine Corner team, dat elke week een paar uur naar dit bergdorpje onderweg is, om de mensen en kinderen te vertellen en leren vanuit de Bijbel, heeft de zaadjes van het geloof geplant, maar de lokale gemeente heeft water, onderricht en leiding gegeven! En God geeft de wasdom! We zijn erg blij met de jeugd!

Kerstprogramma

Het Kerstprogramma ging verder en er werd veel gelachen. We waren met 270 volwassenen, jeugd en kinderen. Zoals gewoon, werd er gezongen, gedanst en plezier gemaakt. Er waren 3 Bijbelstudie groepen bij elkaar want het dorpje is erg lang ge-



rekt en de weg erdoor is niet makkelijk begaanbaar. Natuurlijk was er veel tijd om de geboorte van de Here Jezus te herdenken, want dat is toch de kern van Kerst. Aan het eind van het feest was er voor iedereen een tas met lekkere dingen, waaronder rijst (degene die iedere Bijbelstudie komt, krijgt meer, dit om te bevorderen dat ze vaker komen).

Er werd ook kleding, speelgoed en huishoudelijke dingen gegeven, daar zijn ze altijd erg blij mee.



Watertonnen

Omdat de mensen geen stromend water in hun hutten hebben, moeten ze naar een waterput om water te scheppen. Iedere Kerst krijgen een paar mensen een 80 liter waterton, zodat ze niet meer elke keer naar het water punt hoeven. U begrijpt dat dit een geweldig geschenk voor ze is!

Snacks

Toch, hoewel we voedsel en lekkere snacks konden uitdelen, was dit niet het belangrijkste! Het heeft geen waarde als we de Here Jezus vergeten! We hebben met elkaar herdacht dat Hij, onze Redder en Verlosser voor ons op aarde gekomen is in deze donkere wereld.



Dank

Aan het eind van het feest hebben we als team de Here gedankt voor deze geslaagde middag en realiseren we ons dat we dit niet hadden kunnen doen zonder alle sponsors en donateurs. Op deze manier willen we jullie allen hartelijk bedanken voor al de gaven, geld en goederen. Ook namens de mensen in Carcar heel hartelijk dank!

Met lieve groeten,

Lenie Aguhayon,
voormalig directrice.

