



Sunshine Corner is een project van Stg. OWZ
IBAN: NL16ABNA 0418384649

Dik en Paula van der Sluijs
Eikenlaan 16, 3828 BZ Hoogland
(033) 298 52 07

info@sunshinecorner.nl
www.sunshinecorner.nl

IBAN: NL10ABNA 0450129268 BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting Sunshine te Hoogland.

Nieuwsbrief april 2020, nr. 105

Beste "Sunshine Corner" vrienden,

Het is een vreemde tijd voor iedereen vanwege het Corona virus maar toch willen we u op de hoogte houden van de lopende zaken in Sunshine Corner. Er zijn de laatste maanden voor het virus uitbraak, wat bouw activiteiten afgerond. Er moest een aparte computer ruimte komen, en een kleine bibliotheek, dat hebben we samen gevoegd en het is een mooie ruimte geworden, de foto's staan op het internet. Op dit moment



zijn de bouwers voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd. We zijn in februari niet naar Sunshine Corner geweest maar hopen dat de situatie in oktober zo is, dat we wel kunnen gaan, maar we gaan alleen als het veilig is om te vliegen en daar te wezen!

Quarantaine

Ook in Sunshine Corner is het een moeilijke tijd, financieel en geestelijk.

Sunshine Corner is al een maand in quarantaine en dat is nu voor onbepaalde tijd verlengd. Dat betekent dat de huisouders 1x per 2 weken boodschappen mogen doen en dan 1 persoon per huisgezin. Ze hebben een pasje gekregen waardoor het gecontroleerd kan worden. Dit is een moeilijke situatie voor hen omdat ze met heel veel personen zijn, en er veel eten moet gekocht worden. Ook moeten ze allemaal desinfectans hebben en als de auto's weer op het terrein terug komen, moeten de auto's en huisouders ontsmet worden.

Vooral de kinderen hebben het er moeilijk mee, en

speciaal de oudere kinderen, omdat ze absoluut niet van het terrein mogen. Er zijn een paar kinderen naar hun familie terug gegaan, omdat ze het niet uit konden houden zonder hun dagelijkse ritje naar school, wekelijkse kerkdienst, vrienden en familie bezoeken etc. Ook wilden sommige familie leden de kinderen bij zich hebben.

Feest

Op 7 april bestaat Sunshine Corner 37 jaar. Dat gaan we wel vieren. Het is een

zegen omdat er in deze 37 jaar zoveel kinderen geholpen zijn en een goed leven hebben kunnen opbouwen. Als we er zijn, zien we altijd een paar jongelui die ons komen groeten en dan zien we dat het goed met ze gaat. Helaas redden niet alle kinderen het om een goede baan te krijgen omdat ze voortijdig zijn weggegaan of hun scholing niet hebben afgemaakt. We adviseren ze ook altijd om nog even door te blijven en hun diploma te halen, het is voor hun eigen bestwil!

Begravenis

Een aantal weken geleden, voordat Sunshine Corner in quarantaine ging, waren Tito en Lenie in Carcar voor een begrafenis van een oude dame die altijd op de Bijbelstudie kwam. Tijdens de begrafenis sprak Tito over het klaar zijn om te sterven en dan voor God komen te staan. Acht gezinsleden kwamen tot geloof en kregen een Bijbel, ze vonden het geweldig en komen nu op de Bijbelstudie. Er gebeuren gelukkig ook fijne dingen!

Fondswerving

Helaas kunnen we in deze tijd niet op pad gaan voor Sunshine Corner, zodat de fondswerving stagneert. De Filipijnse Independence Day in juni gaat niet door, dat is elk jaar weer een geweldige dag voor de contacten en bovenal voor de verkoop. Hetzelfde geldt voor de Koningsdag met verkoop. Ook de



presentaties bij vrouwenbonden, bejaardenhuizen, gemeentes die ons ondersteunen en diverse andere verkopen zijn stop gezet. We hopen dat de braderieën op de campings in juli en augustus wel kunnen doorgaan, maar dat zal afhangen van het besluit van de regering.



Hulp

We zijn enorm dankbaar voor de hulp die we krijgen van onze sponsors, maar we hebben nog steeds een aantal kinderen, die nog een sponsor nodig hebben. Wie wil ons helpen?

Geen zorgen

Toch maken we ons geen zorgen voor de toekomst van Sunshine Corner. We weten dat alles in Gods hand ligt! Het is Zijn werk want Hij houdt zoveel van kinderen.



We wensen u Gods zegen toe en hopen dat u allen goed door deze tijd heen komt.

Onderstaand lied vertelt hoe God alles in Zijn Hand houdt.

Lied 729 uit Opwekking:

Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.
Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
Wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.
Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

